

### Το Πάσχα του Καλοκαιριού

«...Και τον Δεκαπενταύγουστο μοσχοβολά όλη η χώρα μας από τη μυστική ευωδιά της Θεοτόκου. Ο αέρας, τα βουνά, οι θάλασσες, τα χωριά, οι πολιτείες γεμίζουν ευωδιά...»\*  
Για τους Έλληνες ο Αύγουστος, είναι ο μήνας της Παναγίας. Στις 15 Αυγούστου τιμούν την Κοίμηση της Θεοτόκου. Η γιορτή της Παναγίας, θεωρείται από τις κορυφαίες της Χριστιανοσύνης.



Εμείς οι Έλληνες δείχνουμε μεγάλο σεβασμό στο πρόσωπο της μητέρας μας και της κάθε μητέρας. Η Παναγία είναι η Μάνα η δική μας και του έθνους μας.

Έτσι, περισσότερο από κάθε άλλο ιερό πρόσωπο, ο λαός μας τιμά και σέβεται την Παναγία, την οποία επικαλείται σε κάθε δύσκολη στιγμή της ζωής του.

Εκκλησίες της βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα, από τον Έβρο ως την Κρήτη, ιδιαίτερα στα νησιά μας. Όπου υπάρχουν θαυματουργικές εικόνες της, όπως η Παναγία της Τήνου, αποτελούν πανελλήνια θρησκευτικά προσκυνήματα.

Αμέτρητες οι ονομασίες, Παναγία η Γλυκοφιλούσα, η Φανερωμένη, η Βρεφοκρατούσα, Μεγαλομάτα, Θρηνούσα, Ελεούσα, Μεγαλόχαρη, Σωτήρα, Βοήθεια, Οδηγήτρια, Θεοσκέπαστη, Σπηλαιώτισσα, Τρυπητή, Πλατανιώτισσα, Πορταΐτισσα, Μυρτιδιώτισσα, Φιδού, Παναγία η Σουμελά των Ποντίων κ.α.

## Δεκαπενταύγουστος

Written by Administration  
Sunday, 14 August 2016 00:00

---



## Δεκαπενταύγουστος

Γιορτή σε ολόκληρη τη χώρα και κυρίως στα νησιά, όπου τα πανηγύρια αρχίζουν από νωρίς και κρατάνε ως την επόμενη μέρα. Τα βιολιά και τα λαούτα παίζουν ολονυχτίς, καθώς οι γλεντοκόποι σέρνουν το χορό.



Γλέντια δεκαπενταυγουστιάτικα, γλέντια ελληνικά.



Με τραγούδια βγαλμένα από τα νησιά, τη θάλασσα, την Ελλάδα ολόκληρη.

« Ω! Τι θάνατος είναι αυτός, που γέμισε την οικουμένη με τη χαρά της αθανασίας!...». \* \*  
ώτης Κόντογλου